

*Diegene die ik lief heb verlaat ik,
om degene die ik lief had terug te vinden.*

Pol Bohnen

echtgenoot van Jos Moonen

geboren te Antwerpen op 11 augustus 1940
en omringd door zijn familie overleden te Edegem
in het UZA op 21 november 2018.

Gelegenheid tot het bijwonen van de afscheidsplechtigheid
op **vrijdag 30 november 2018 om 11 uur** in de aula
van het rouwcentrum LOOTS, Cogelsplein 1-3 te Deurne.

Samenkomst aan het rouwcentrum vanaf 10.40 uur.
*(er is parkeergelegenheid op parking Rivierenhof
of parking Rode Kruisplein-Lakborslei)*

De urne van Pol krijgt later zijn bestemming in huiselijke kring.

Bloemen noch kransen.

Rouwadres:
Familie Pol Bohnen
p/a Rouwcentrum Loots
Cogelsplein 1-3
2100 Deurne

Dit laten u in droefheid weten:

Jos Moonen,

zijn echtgenoot,

Chantal Bohnen,
Thierry (†) Bohnen en partner,

zijn kinderen,

Nick en Charlotte en Arto,
Yana en Cedric,
Xenia,
Xavi,

zijn kleinkinderen,

Bjorn,
Anke en Wackid en kinderen,

de kinderen en kleinkinderen van Jos.

Zijn broer en zussen.
Zijn schoonbroers en schoonzussen.
Zijn neven en nichten.