

*Je mag vandaag om me huilen
Omdat ik overleden ben
Als je morgen maar lacht
Omdat ik geleefd heb.*

Maria Van Tendeloo

“Tante Yaya”

geboren te Berchem op 10 december 1946 en van ons heengegaan op 5 maart 2018.

Gelegenheid tot het bijwonen van de afscheidsplechtigheid
op **donderdag 15 maart 2018 om 11 uur** in de aula van het rouwcentrum LOOTS,
Cogelsplein 1-3 te Deurne.

Samenkomst aan het rouwcentrum vanaf 10.45 uur.
(er is parkeergelegenheid op parking Rivierenhof)

Aansluitend bij de plechtigheid zal de asurne begraven worden
in het urnenbos van de begraafplaats van Borsbeek.

Rouwadres:
Familie Van Tendeloo
p/a Rouwcentrum Loots
Cogelsplein 1-3
2100 Deurne

Dit laten u in droefheid weten:

Sven Benoey en Mary,

haar zoon en partner,

Eddie Van Tendeloo en Chris Simons,
Chris Van Tendeloo (†) en Jan De Coster,
Patricia Van Tendeloo (†) en Rik Van Loon,

haar broer, zussen en schoonfamilie,

Tinne en Scott De Coster - Leonard,
Vince,

Lies en Benj De Coster - Keuleers,
Bo en Sid,

Ward en Wendy De Coster - Van Rompaey,
Jul,

Wouter en Florreke Van Loon - Adriaenssens,
Casper en Felix,

haar nichten en neven en kinderen,

De families Van Tendeloo - Van Noten.