



*Je was een rots in de branding  
en koerste recht door zee.  
Je trotseerde de storm en golven  
alleen had je de wind niet mee.*

Wij nemen afscheid van

## Erna Duys

*onze zorgzame mama, een schat van een bomma*

weduwe van Fons Holemans

geboren te Wilrijk op 26 juni 1949  
en onverwacht overleden te Brasschaat in het AZ Klina  
op 17 november 2022.

U wordt vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de afscheidsplechtigheid en het brengen van een laatste groet aan de asurne op **vrijdag 25 november 2022 om 12 uur** in de aula van het rouwcentrum LOOTS, Cogelsplein 1-3 te Deurne.

Samenkomst aan het rouwcentrum om 11.45 uur.  
(er is parkeergelegenheid op parking Rivierenhof of parking Rode Kruisplein-Lakborslei).

Aansluitend op de plechtigheid volgt de asverspreiding op de verspreidingsweide van de begraafplaats Vossenveld (Vossenveldlaan) te Stabroek.

Rouwadres: Familie Erna Duys, p/a Rouwcentrum Loots, Cogelsplein 1-3 - 2100 Deurne  
[www.begrafenissenloots.be](http://www.begrafenissenloots.be)

Dit melden u diep bedroefd :

Danny en Peggy Dilliën - Holemans,  
Werner en Ann Ibens - Holemans,  
Patrik Holemans en Tamara Heuten,  
Sven en Roos Holemans - Janssens,

*haar kinderen,*

Jeroen en Kelly Van Dyck - Dilliën,  
Robin Dilliën en Lore Van Mieghem,  
Sam en Gwen Victor - Ibens,  
Bjorn en Linsey Ibens - Touw,  
Jorn en Julie Paeps - Holemans,  
Arthur,  
Kirsten Holemans en Gilles Geerts,  
Dylan Holemans,  
Jonas Janssens,  
Lina Holemans,  
Jordi,  
Joachim,

*haar kleinkinderen en achterkleinkind,*

Georges (†) en Wilma Van Acker - Duys,  
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,

*haar zus, neven en nichten,*

de neven en nichten,  
de familie Duys - Holemans.

