



*Je hebt je strijd dapper gestreden,
rust nu maar uit.*

Eduard Van der Weehe

'Wardje'

gewezen ceelbaas aan de haven

weduwnaar van Paula Mans
levenspartner van Emmy Van Tentelen

geboren te Borgerhout op 2 juli 1931 en aldaar overleden
in de palliatieve eenheid van het ZNA St. Erasmus op 18 november 2019.

U wordt vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de afscheidsplechtigheid
in de aula van het rouwcentrum LOOTS, Cogelsplein 1-3 te Deurne
op **zaterdag 23 november 2019 om 12 uur.**

Samenkomst aan het rouwcentrum om 11.40 uur.
(parking Rivierenhof of parking Rode Kruisplein Lakborslei)

Aansluitend bij de plechtigheid heeft de asverstrooiing plaats op de verspreidingsweide
van de begraafplaats Deurne - Rugeveld.

Woensdag en donderdag van 14 tot 18 uur is er gelegenheid tot groeten
in het rouwcentrum Loots te Deurne.

Rouwadres: Emmy Van Tentelen, Lodewijk Van Berckenlaan 361C app 33 - 2140 Borgerhout

Dit melden u diep bedroefd :

Emmy Van Tentelen,

zijn levenspartner,

Isa en Flor Van der Weehe - Van Crombrugge,
Lia en Louis Van der Weehe - De Weerd,
Karin en Luc Van der Weehe - Scheerens,
Gina en Enrique Van der Weehe - Trujillo Maldonado,

zijn dochters en schoonzonen,

Nathalie Vroom,
Céline Coppens en Grégory Hertsens,
Geena - Maria Trujillo Maldonado,
Thomas Trujillo Maldonado,

zijn kleinkinderen,

zijn broer en schoonzussen,
zijn neven en nichten,
de families Van der Weehe, Mans, Mous, Van Tentelen.

*Een bijzonder woord van dank aan het verplegend personeel en de vrijwilligers
van de palliatieve eenheid ZNA St. Erasmus voor de goede zorgen.*

