

*Mijn leven is geëindigd. Ik kom niet terug
Wees blij
Ik rust in vrede.*

Je hoort me, al zie je me niet

*Denk aan mij als je op het strand naar de zee kijkt
Denk aan mij als je opkijkt naar een machtig woud
Denk aan mij als je de eenvoud van een bloem bewondert*

Herdenk me in jullie hart en jullie gedachten

Denk aan de uren vol liefde, de uren waarin we huilden, ruzie maakten, lachten...

Zolang jullie aan me denken, blijf ik bij jullie



Antoine ' Tony' Van Tichel

*Kunstenaar in hart en nieren
sportief en sociaal*

geboren te Antwerpen op 18 april 1944
en overleden te Berchem in WZC Ruytenburg op 30 december 2023

U wordt vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de afscheidsplechtigheid
op **dinsdag 9 januari 2024 om 12.45 uur** in de aula Aster
van het crematorium Pontes te Wilrijk
(hoek J. Moretuslei - Legerstraat).

Samenkomst in wachtzaal van voornoemde aula om 12.30 uur.

Aansluitend op de plechtigheid volgt de asverstrooiing
op de begraafplaats van Antwerpen-Schoonselhof.

Rouwadres: Tony Van Tichel - p/a Rouwcentrum Loots - Cogelsplein 1-3 - 2100 Deurne

Tony leeft verder in de harten van:

Johan en Christine Droessaert – Van Tichel
Francis en Alicia Van Tichel – Sieredzinski
Peter Van Tichel

zijn kinderen

Luca

zijn kleinzoon

Jasper en Tiffany

Flo

Lara en Zeger

Ferre

zijn pluskleinkinderen

Marie-Louise Van Tichel (†)

zijn zus

Met oprechte dank aan het team van Oosterveld en WZC Ruytenburg voor de goede zorgen.