



Pierre De Groot

Voor ons was je een licht
voor vreemden duisternis
Je markante persoonlijkheid
en je vrolijke gezicht
zullen wij ervaren als een groot gemis
Want een dag zonder lach
was voor jou geen dag
Van vele dingen had je nooit genoeg
je laatste reis kwam veel te vroeg

Na een moedige strijd door zijn ziekte is zijn laatste wens vervuld

Pierre De Groot

geboren te Antwerpen op 28 januari 1949
en vredig ingeslapen te Deurne in het Woonzorgcentrum De Pelikaan op 3 oktober 2019.

U wordt vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de afscheidsplechtigheid in de aula van het rouwcentrum LOOTS, Cogelsplein 1-3 te Deurne op **woensdag 9 oktober 2019 om 14 uur**.
Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats van Deurne - Ruggeveld.

Er is gelegenheid tot het brengen van een laatste groet aan Pierre
op zaterdag van 9 tot 12 uur in het voornoemd rouwcentrum Loots.

Dit melden u zijn familie die hem vol liefde zijn blijven steunen
in de moeilijkste jaren van zijn leven tot zijn laatste levenslicht:

Ferre De Groot,

zijn broer,

Nieke De Groot en Jean Paul Van Perck,

zijn zus en schoonbroer,

Lisette De Jongh,

zijn schoonzus,

Peter en Sonja De Groot - Strubbe en dochter Ellen,

zijn neef en nicht en hun dochter,

Met dank aan Dr Stallaert, zijn huisarts en het medische team van ZNA thuisverpleging en familiehelp Antwerpen. Ook dank aan het Zorgcentrum Kronenberg voor de lekkere maaltijden en aan Woonzorgcentrum De Pelikaan 'afdeling De Wulp' voor al de goede zorgen.

Rouwadres: Familie Pierre De Groot, p/a Rouwcentrum Loots, Cogelsplein 1-3 - 2100 Deurne