





*Vanaf het moment dat ik u zag dacht ik,
je hoort bij mij.
Toen kwam er steeds
van dag tot dag meer liefde bij.*

Wij nemen afscheid van

De heer
Willy Keller

echtgenoot van mevrouw Fernande Cottenie

geboren te Oelegem op 12 mei 1929
en godvruchtig overleden te Deurne in het AZ Monica op 13 mei 2019,
gesterkt door de Ziekenzalving.

U wordt vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de plechtige uitvaartliturgie
in de parochiale kerk van het H. Hart te Deurne
op **zaterdag 18 mei 2019 om 10 uur.**

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk,
Schotensesteenweg 167, vanaf 9.40 uur.

Na de kerkelijke plechtigheid heeft de teraardebestelling plaats,
in familieconcessie op de begraafplaats van Deurne - Ruggenveld.

Er is gelegenheid tot groeten t.e.m. vrijdag van 14 u tot 17u
in het rouwcentrum Loots, Cogelsplein 1-3 te Deurne.

Rouwadres:
Familie Willy Keller
p/a Rouwcentrum Loots
Cogelsplein 1-3 - 2100 Deurne

Dit melden u bedroefd maar dankbaar voor zijn mooie leven:

Fernande Cottenie,

zijn echtgenote,

Cecile † Keller,

Marcelline † Keller,

kinderen en kleinkinderen,

Jean † en Angèle † Van de Parre - Keller,

kinderen en kleinkinderen,

Raymond † en Maria † Van den Brande - Keller,

kinderen en kleinkinderen,

François en Hilda De Graef - Keller,

kinderen en kleinkinderen,

Hervé † en Francine Cottenie - Petteloo,

kinderen en kleinkinderen,

Karel † en Christiane Dejaeger - Cottenie,

kinderen en kleinkinderen,

Thérèse Cottenie,

kinderen en kleinkinderen,

Hubert en Trees Cottenie - Sonnevile,

kinderen en kleinkinderen,

*zijn zus, schoonbroers en schoonzussen,
zijn neven en nichten*

De families Keller - Vervliet en Cottenie - Vanluchene.

*Met dank aan directie en personeel van woonzorgcentrum Boterlaarhof
voor de goede zorgen.*